

Lærer: Søren Jørgensen

Forord til faget i klassen

"Jeg vil ikke noget dybsindigt og filosofisk med det, Natanael. Men en gæst på jorden må lære at forundre sig. Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge. Mine ord vil ikke meget sige. Ja, har vi flygtige sjæle blivende sted andet end i de øjeblikke, da må undres over det der er til? Nå, tænk nu ikke for meget over det, Natanael. Jeg holder bare af at sidde om morgenen, før børnene kommer, og undres over et eller andet. Det er måske en slags teknik. Jeg kalder det min forundringstime. Og den kan være meget nyttig. Da sidder man lettere og får små nyttige, små påfund, der er gode".

Dette er ordene fra Martin A Hansens "Løgneren" med skolelæreren og degnen Johannes, som hver dag indleder sin skoledag med sin forundringstime.

I overbygningen på Den Nye Friskole har vi valgt at indføre en sådan ugentlig forundringstime med eleverne. Formålet med timen er netop at give et rum til at stoppe op og reflektere over alting eller meget små ting. I timen kan behandles alt fra sorte huller, identitetsproblematik, karakterer til noget der netop den dag undres. Facit og forklaring er ikke her nødvendigvis givet og kan heller ikke nødvendigvis gives, men her tages tid til refleksion og undring.

I faget vil vi stadig komme ind på faglige discipliner, fx kan argumentationsteori være en del af indholdet. Underviserne vil give nogle emner, som man behandler i timen, men eleverne vil også naturligt komme med deres egne, og der vil derfor ikke være en fast årsplan over emnerne ej heller mål og indhold. Timen er netop ikke defineret af faste mål, men af at prøve at give eleverne en evne til at stoppe op og tænke bagom tingene.

I skoleåret 20/21 vil denne time også indgå i 7. klasses præsentationer af emner til globalt udsyn for resten af skolen. Her skal klassen fremlægge emner, som de har fordybet sig i, og lavet en fremlæggelse om for resten af eleverne.

De frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.

Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under Undervisningsministeriet. Der henvises i øvrigt til nedenstående link (find fag samt klasse):

<http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk>

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om "Why"-tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

